



TELEFON: 031-62 45 48 E-POST: KENNY.GENBORG@GP.SE PÅ TWITTER: [TWITTER.COM/KENNYGENBORG](https://twitter.com/KENNYGENBORG)

Varning till känsliga läsare: I dag pillar vi på de färskra särskorporna. Det kan bli äckligt när blodet börjar droppa igen. Men det är inte alltid så klokt att låta tiden läka alla sår. Vi behöver få veta hur korruptionen fick fäste i Göteborg.



”Ni har inte krävt ut det politiska ansvaret. Det är precis lika illa som i Italien.”

Den småtykna passningen till Göteborgs samlade journalistikår kom från statsvetarprofessorn Bo Rothstein vid ett möte med Publicistklubben i måndags.

Rothstein var där för att, som han själv sa, sammanfatta sex års forskning om korruption på fyrtion minuter.

Han fick alla att spesta öronen direkt. Korruptionen i världen har visat sig vara ett mycket allvarigare problem än vad forskarna kunnat föreställa sig.

Det är den största orsaken till fattigdom och mänskligt lidande. Ett problem som måste tas på mycket större allvar än vad vi gör. Och ett fenomen som inte bara, som många tror, är groteskt stort i fattiga u-länder. Det finns på mycket närmare håll.



Göteborg är som Grekland

Bo Rothstein skulle inte vara den synliga samhällsdebattör som han också är, utan sin förmåga att översätta forskningsrapporter till högst aktuella exempel. Som Grekland – och Göteborg.

Här har vi våra egna problem. I jämförelsevis väldigt liten skala, kan man tycka,

! tipset

Arets upplaga av Global Forum i morgon har ett aktuellt tema: Kompetens. Var finns den, hur hittar vi den och hur behåller vi den? Bland talarna finns överraskande namn, som Aghadeer Araraf Jewelhan. Hon jobbar med utbildningsfrågor i det Jordanska kungahusetets kansli.

men som princip lika allvarliga.

Vi tar Grekland först, och citerar Rothstein igen:

”Jag har den grekiske, nu före detta, premiärministerns ord på att deras ekonomiska problem inte har att göra med finansmarknaderna. Roten är den interna korruptionen. Om den grekiska skattemyndigheten lyckas samla in skatter på samma sätt som vi gör i Norden hade man inte haft något budgetunderskott.”

”Det går knappast att hitta en läkare i Greklands offentliga sjukvård som opererar dig utan att först få 3 000 euro i fickan.”

Hamnar pengarna i rätt fickor?

Mariah ben Saleem Dyrnehäll är också inne på sjukvård i sitt inspel den här vecka.

Närmare bestämt den plötsligt högexplosiva debatten om kva-

liteten och vinster i världen.

Det är ett ämne som mycket väl skulle kunna hänga ihop med det som Bo Rothstein pratade om.

Inte för att det finns mistankar om korruption. Men för alla frågor som nu ställs om vilka fickor skattepengarna hamnar i och om vi betalar för rätt saker.



MARIAH: Vårskandalen med Carema boktar i konistiga upphandlingsregler. Om bara priset styr blir kvaliteten därefter. Att något så självklart kan vara så oklart är obegripligt för mig. Fokus bör vara på vem som kan leverera högsta kvalitet till bäst pris. Att vara prisvärd är inte samma sak som att vara billig.

Och det är i precis detta sammanhang som Bo Rothstein tycker att vi journalister borde ha utkrävt ett politiskt ansvar från den kommunledning som fanns i Göteborg i början på 2000-talet. Det var då beslutet togs att undanta de kommunala bolagen i Göteborg från lagen

Skarven mellan offentligt och privat

Per Bornstein har åsikter om vad som händer när våra gemensamma intressen sköts av kommunägda bolag.

PER: Det kan inte vara en slump att så många skandaler



DEN GAMLE, DEN NYE OCH ORIGINALT.

Jonny Bråttom på Volvo

”Jonny Bråttom” – det är smeknamnet AB Volvos nye chef Olof Persson sätter på sig själv. Den som, likt Persson, är förhållningsinriktad vet att han syftar på Blåvitts snabbförade 80-talsanfallare Jonny Ekström – som aldrig låt gräset gro under fötterna.

Jag lyssnade på Olof Persson hos Ingenjörsvetenskapsakademien i tisdags. Han är en person som lyssnar och förklarar innan han handlar. Men sedan går det snabbt. Just nu driver han igenom en omvälvande förändring av Volvokoncernens hela organisation för att förbättra lönsamheten.

Samtidigt förlorar människor i produktionen i Göteborg sina jobb. Volvos försäljning ligger på topp, men bolaget vill

förekomma att efterfrågan kanske viker i Europa nästa år.

Mor den bakgrunden kommer uppgifterna om att Volvo köpte en tjänsteostad i Långedrag till Persson för 30 miljoner kronor olägligt för honom.

Det är bäddat för en ny debatt om företags som prioriterar lönsamhet, direktlösheter och aktievärden. I torsdags fick de som tycker så stöd från oväntat håll.

Den ”gamle” Volvochefen Pehr G Gyllenhammar skrev i Dagens Industri om ett näringsliv som inte längre värnar alla sina kunder. Förtroem aktréägarna – även kunder, anställda och samhället där företagen har sin verksamhet. Gamla fina värderingar har enligt Gyllenhammar ersatts av ”girdighet” och ”rå nykapitalism”.

tycks uppstå just i skarven mellan offentligt och privat. Svårigheten med kommunala bolag är att fokus så lätt flyttar från medborgarnas intressen till bolagets egna. Samtidigt minskar insynen när offentlighetsprincipen sätts ur spel.

om offentlig upphandling. Utan att det samtidigt infördes andra regelverk och kontrollfunktioner.

Rothstein anser att det var att dra proppen ur systemet. En signal nedåt i organisationen om att man inte behöver följa det enda reglemente som fanns på området.

Proppen drogs ur systemet

”Jag kan inte bevisa att det orsakade korruptionshävaren. Men jag skulle säga att det är troligt”, sa Rothstein.

Jan Jönmark är rak på sak. Det är logiskt att Göteborg stämpels som en korrupt stad, tycker han.

Politikerna byggde en pyramid

Det nu omöjligt att ha insyn i den pyramid de byggde. Korruptionen är en självklar del av strukturen.



JAN: Genom Framtiden, energi bolaget, P-bolaget, Higgab och Alivstranden Utveckling har vi skapat ett kommunalt mark- och utvecklingsmonopol. För politiker är det nu omöjligt att ha insyn i den pyramid de byggde. Korruptionen är en självklar del av strukturen.



MARIAH BEN SALEEM DYRNEHÄLL

Verksamhetschef för Drivhuset i Göteborg. Hade tänkt sig att doktorera i arkeologi men blev istället de unga entreprenörernas bästa vän.



PER BORNSTEIN

Arkitekt och formgivare. Ena halvan nystartade stjärnkontoret Bornstein Lyckefors. Tycker mycket om Göteborg, i dubbel betydelse.